

19

GOLF & GENIETEN

NUMMER 05



GOLFMODE 2014



**FITTEN MET
RUUD GULLIT**



**LEEF JE DROOM IN
VILLA'S VAN THE
HIDEAWAYS CLUB**



Jpoot Luiten

“Ik ben niet bang
voor Tiger Woods”

HOEKSTRA'S HANDICAP

Naam: Evert Hoekstra ||| Handicap: Advocaat

“HAD IK MAAR GEEN VAK GELEERD”

Zo'n 15 jaar geleden zette ik mijn eerste stappen op de golfbaan. Op sterk aandringen overigens van de partners van kantoor. Want golf was een sport in opkomst waar veel (potentiële) klanten te vinden waren. Een ideale plaats om te netwerken. Kortom, werd het niet eens tijd dat ik mijn GVB ging halen?

Uiteraard wilde ik dat, jong en ambitieus als ik was. Dus kocht ik mijn eerste golfset, maakte een afspraak met een golfpro en het golffees kon beginnen. Een feest was het zeker en dat is het nog steeds: je ontmoet veel sportieve en gelijkgeschakelde mensen, die bijna allemaal houden van gezelligheid en genieten.

Wat me trouwens meteen opviel in gesprekken met andere golfers was die steeds terugkerende vraag: “Wat is jouw handicap?” Een directe en vaak ook intimiderende vraag, zeker wanneer je net bent begonnen en nauwelijks een bal rechtdoor kunt slaan. Er schuilt ook iets masculiens in deze vraag. Hoe groot is de jouwe? Zoiets.

Tja, en als je dan kunt zeggen dat je tussen 12 en 15 speelt, of misschien wel ‘single handicapper’ bent, dan geef je natuurlijk graag antwoord. Maar als je kort geleden de nobele golfsport bent gaan beoefenen en eigenlijk amper weet hoe het überhaupt werkt met handicapberekening, dan weet je niet hoe snel je het gesprek op een ander onderwerp moet brengen.

Intussen een flink aantal golfjaren verder, ontwijk ik dit soort vragen nog steeds subtiel. Na een veelbelovende start, waarbij mijn spel zienderogen verbeterde, ging het snel bergafwaarts. Want mijn grootste handicap is mijn werk en dus tijdgebrek. Het drukke advocatenleven met lange werkdagen is gewoonweg niet geschikt voor golf, laat staan het werken aan de handicap. Ik verbaas me er ook altijd over wanneer ik bijvoorbeeld op Facebook foto's voorbij zie komen van bevriende zakenrelaties die op de meest exotische plaatsen ballen staan weg te slaan. Flessen wijn op tafel, genieten van de zon en het uitzicht. Dat zijn de momenten waarop ik denk: ‘Had ik maar geen vak geleerd.’

Zo ziet u: het (golf)leven van een advocaat gaat niet altijd over rozen....

*Evert Hoekstra is advocaat Ondernemingsrecht te Alkmaar
Meer informatie: www.ckh-advocaten.nl*

